

Mozes is zachtmoedig

Mozes is getrouw met een vrouw uit Ethiopië. Mirjam en Aäron zijn daar boos om. Ze zeiden tegen elkaar: heeft de Heere soms alleen tegen Mozes gesproken? Hij heeft toch zeker ook tegen ons gesproken! Mirjam en Aäron willen niet dat Mozes de enige leider van het volk was.

De Heere hoorde dat. Mozes was een hele zachtmoedige, dat is: vriendelijke en geduldige, man. Meer dan alle mensen op de aarde! Daarom zei de Heere direct tegen Mozes, Aäron en Mirjam: Kom alle drie naar de tent van ontmoeting! Dat deden ze. Toen kwam de Heere naar beneden in een wolk. Hij ging bij de ingang van de tent staan en riep Mirjam en Aäron. Ze kwamen allebei naar voren.

“Als iemand een profeet is, dan spreek Ik tot hem door dromen. Maar dat doe Ik niet met mijn dienaar Mozes. Hij is heel trouw in het werk in mijn huis. Met hem spreek ik duidelijk en direct en niet in raadsels. Hoe durven jullie slechte dingen over Mozes te zeggen?”

Toen ging de Heere weg. Daarna werd Mirjam ziek. Haar huid was zo wit als sneeuw door een erge huidziekte. Het verhaal gaat nog verder. Aäron vraagt om vergeving voor de slechte dingen die ze gezegd hadden over Mozes. Mozes bidt om genezing voor zijn zus Mirjam.

Waar het hier in dit verhaal om gaat is: heb je vijanden lief. Dat is moeilijk! Mozes liet het allemaal over zich heen komen en zei niks terug. Hij werd niet boos op Mirjam maar bad tot God om te vragen of Mirjam weer beter mocht worden. Hij is hierin een voorbeeld van de Heere Jezus. Zou jij dat kunnen? Zachtmoedigheid, dat is ook een vrucht van de Geest. Bid jij er ook om?



AGENDA

28 FEBRUARI	GEEN CLUB
6 MRT T/M 3 APR	CLUBAVOND
10 APRIL	GEEN CLUB
17 & 24 APRIL	CLUBAVOND
1 & 8 MEI	GEEN CLUB
15 MEI	CLUBAVOND
22 MEI	GEEN CLUB
29 MEI	LAATSTE CLUBAVOND
25 T/M 28 AUGUSTUS	BIJBELVAKANTIEWEEK

THEMALIED

Lie-ief-de, blij-ijd-schap,
vrede, goedheid, vriend'lijkheid,
geduld, geloof en ook
zachtmoedigheid,
zelfbeheersing, vruchten van de Geest.
Heer, brengt U ze in mijn hart! (2x)

Vruchten van God, van God de Heil'ge
Geest,
dan alleen leef je tot eer van God.
Heer, brengt U ze in mijn hart!

Y G G E L O O F H G E E S T C
Z E L F B E H E E R S I N G F
S O N G G O E D H E I D Z B L
P A H C S D J I L B B B I I W
P F J I A Z L F L I E F D E Q
D I E H G I D E O M T H C A Z
F V A W G S P G V E D E R V J
K R G Q B N A C N E D O X R O
T C J M U R Y G V B N F G Y I
Y D L U D E G V M O Z E S M W

WOORDZOEKER

BLIJDSCHAP	HART
GEDULD	LEVEN
GEEST	LIEFDE
GELOOF	MOZES
GOD	VREDE
GOEDHEID	ZACHTMOEDIGHEID
EER	ZELFBEHEERSING



BIJBELCLUB
HET LICHTPUNT

Bijbelclub 'het Lichtpunt' vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur
Buurtgebouw 'De Arend', Kaapstraat 34, Rotterdam
www.bijbelclubhetlichtpunt.nl

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
Carolien Nijse: 0180 - 611 420 of 06 - 27054358.